

# Nieuwslezer

CBS Eben Haëzer

20 december 2019

## Kerstviering:

Kerst is het feest van het licht. Dat zie je ook aan alle lichtjes langs de weg of de brandende kaarsen in huis en hier in de kerk. Feest van het licht... Kerstbomen vol met lampjes en versieringen in huis.

Maar wat als het nou juist zo donker voelt, omdat we vandaag juf Corry zo missen? Wat hadden we graag gewild dat zij hier vanavond gewoon aanwezig was. Hoe moet je dan het kerstfeest vieren door je tranen heen? Is het dan niet beter om een jaartje over te slaan en alle spullen maar snel op te ruimen, de kerstboom af te tuigen en hier maar niet te zijn? Ik denk het niet.

Misschien helpt dit: Als het donker is, dan is het kleinste kaarsje voldoende om licht te brengen. Maar het is onmogelijk om veel of weinig donkerheid te verzamelen om het licht in de weg te staan. Dat kan niet! Je kunt licht niet wegwerken met duisternis; het licht –hoe klein ook- zal er altijd blijven.

Jezus zei: Ik ben het Licht van de wereld. En juist Zijn geboorte vieren wij vandaag. En wij weten dat hij zelfs de dood overwonnen heeft, want Hij leeft! God is licht; in hem is geen enkele duisternis, schreef Johannes.

Dus laten we het kerstfeest vieren, Jezus gedenken en God danken voor het grote wonder van het Licht dat alle duisternis verdrijft.

Kerst is het feest van het Licht, zodat het nooit meer donker wordt!



Het team van CBS Eben Haëzer.

## onderwerpen:

- ✓ Juf Corry

## agenda:

- ✓ 6 januari: eerste lesdag 2020
- ✓ 3 februari: studiedag

## Juf Corry

---

Als je op woensdag 11 december bij de kleuters naar binnen was gelopen, had je juf Corry aangetroffen: aan het werk met de kinderen zoals dat altijd ging. Enthousiast, liefdevol en geduldig met als doel het beste uit de kinderen te halen. Ze had plannen voor de toekomst en zin in elke volgende stap, maar die avond werd alles anders: hartstilstand, reanimeren, hartinfarct. En hoe snel kan het dan gaan? We werden afgelopen maandag gebeld met het verdrietige nieuws dat juf Corry was overleden!

Er heerst verslagenheid en ongeloof in de school, want we kunnen dit niet bevatten en we missen haar enorm. Haar enthousiasme, haar lach en haar betrokkenheid. Haar praktische instelling en de manier waarop zij tussen de kinderen stond.



We moeten verder zonder haar en zullen de herinneringen koesteren. Dat zijn er heel veel en stuk voor stuk mooi.

---

## En verder.....

### Kerstvakantie

In de kerstvakantie wordt er een aantal activiteiten georganiseerd door Team Sportservice. Van harte aanbevolen!



### Kerstvakantie!

De kerstvakantie is begonnen. We wensen u goede kerstdagen toe waarbij gedachten en gevoelens heel divers zullen zijn. En we gaan een nieuw jaar tegemoet: veel heil en zegen gewenst!

Hartelijke groet,

Medewerkers van de Eben Haëzerschool