

Visie op onderwijs

Wij willen dat de kinderen zich veilig en geborgen weten bij ons op school. Wij vinden het belangrijk om de liefde van Christus, wederzijds respect en vertrouwen over te dragen aan de kinderen, zodat zij leren hoe je hiermee om kan gaan.

Wij werken aan een gevoel van saamhorigheid, zodat er een fijne sfeer heerst en er emotionele zekerheid is voor iedereen. Zo weten we dat de kinderen gezien en gehoord worden.

De kinderen mogen groeien en bloeien binnen hun eigen mogelijkheden. Dat betekent voor sommige kinderen dat er meer uitdaging nodig is terwijl een ander kind extra ondersteuning krijgt.

Wij leren de kinderen, binnen de regels en afspraken van onze school, om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en taakgericht te werken, waardoor hun zelfstandigheid zal groeien.

Wij bieden ruimte aan de creativiteit en fantasie van ieder kind. We leren de kinderen om trots te zijn op hun eigen werk, zodat ze weten: 'Ik mag er zijn!'.

Zo hebben wij oog voor elkaar en willen wij er zijn voor de ander.

